

Interview met financieel expert Ivo Valkenburg: “Geld is één van de grootste excuses om niet te leven”

Door Fleur Smelt

In dit gesprek vertelt Ivo Valkenburg, financieel expert, schrijver van het boek *Spirit in Finance* over geld en zijn leven. Hij is opgegroeid met *Een cursus in wonderen*. De boodschap van de Cursus en andere spirituele wegen hebben hem in zijn latere leven geïnspireerd om zijn werk volledig in dienst te stellen van de liefde.

Ivo Valkenburg schrijft in zijn boek *Spirit in Finance* het volgende: ‘*Een cursus in wonderen* vat zichzelf in de inleiding samen in drie regels: *Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God* (In.2:2-4). Dit geeft in essentie aan dat alleen onvoorwaardelijke liefde werkelijk is. Onvoorwaardelijke liefde is wie wij zijn. Als je dat eenmaal hebt gevoeld, wil je niets meer dan leven vanuit die Spirit. Je kunt dan alleen maar liefhebben.’ Na het interview een keer afgezegd te hebben en het een keer vergeten te zijn, belde Ivo mij om excuses aan te bieden en vroeg hij zich af waar we het eigenlijk over moesten hebben. Lachend zei hij: “Geld is een illusie. En, zoals de Cursus zegt, er bestaan geen grote of kleine illusies, er is slechts één illusie.” “Goed”, zei ik, aangestoken door zijn vrolijkheid, “dan zijn we snel klaar. Kort en krachtig, een interview van drie regels.” Zo radicaal en kort van stof bleken we tijdens het interview toch niet te zijn: de Cursus is tenslotte een boekwerk van in totaal zo’n 1274 pagina’s. Het interview vindt plaats op 17 maart. De les van die dag is les 76: ‘Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.’ Samen lezen we aan het begin van het interview passages uit de les. Zo staat daar: ‘Denk aan de vrijheid die jou gegeven wordt door het inzicht dat jij niet gebonden bent aan alle vreemde en verwrongen wetten die jij hebt opgesteld om jezelf te redden. Jij meent werkelijk dat je verhongert als je geen pakken gekleurde papierstroken en stapels metalen schijfjes bezit. Jij meent werkelijk dat een klein rond bolletje of wat vloeistof die met een scherpe naald in je aderen wordt gedrukt, ziekte en dood afwendt.’ En iets verderop: ‘Je denkt dat je de ‘wetten’ van de geneeskunde, de economie en de gezondheid moet gehoorzamen. Bescherm het lichaam en je zult worden verlost.’ Wat een onthullende en relevante tekst voor een interview waarin het thema ‘geld en de Cursus’ centraal staat. En wat een mooi begin voor het gesprek. Ook nu weer worden we bevangen door de neiging om verder stil te zijn. We geven daar niet aan toe.

Wat wil Je dat ik doe?

Ivo: “Als ik aan het werk ben, ben ik vrijwel constant aan het zegenen en vergeven. Je zou kunnen zeggen dat dit het grootste deel is van het werk dat ik doe: liefhebben en vergeven. En vragen: Heilige Geest, of ‘Spirit’, de term die ik graag gebruik: “wat wil je dat ik doe?” Ivo heeft een adviesbedrijf dat dezelfde naam draagt als het boek dat hij geschreven heeft: *Spirit in Finance*. Zijn boek heeft als ondertitel: ‘Laat je licht schijnen in de wereld van geld en materie.’

Het is zijn missie om de liefde als wettig betaalmiddel in te voeren. Op de achterkant van zijn boek staat: ‘Het is de hoogste tijd om onszelf te genezen van oude en starre denkwijzen en gevoelens over geld. Goed nieuws! Het zijn juist onze worstelingen met geld die ons vrij kunnen maken. Wat een zegening dat zoveel mensen denken een probleem met geld te hebben. Omhels je geldproblemen en leer ze lief te hebben. Begrijp waar ze voor staan. Leer hoe jij je Licht kunt laten schijnen op de financiële problemen in jouw wereld. Doe het niet alleen, maar samen met je Spirit! De aarde zal je dankbaar zijn!’

Liefde is wat we zijn

Ivo is opgegroeid in een nest van financiële dienstverleners. Zijn vader, Leen Valkenburg, heeft zelf meer dan veertig jaar gewerkt in de wereld van sparen, beleggen, hypotheeken, verzekeren en pensioenen. Hij schrijft in het voorwoord van het boek van Ivo: ‘Liefde is wie we zijn. Liefde is wat is. De rest is een illusie.’ Lezen we hier in de Cursus of in een boek over financiële dienstverlening? Een vraag die mij meerdere malen overvalt als ik verder lees in zijn boek. Het verschil is weggevallen. En er is natuurlijk ook geen verschil. Zoals de Cursus ook zegt: alles is één. We kunnen het leven zien als één geheel, in plaats van het op te delen in fragmenten. Het boek en het werk van Ivo getuigen hiervan.

Ivo: “Het zoeken naar waarheid en God zat er bij mij al vroeg in. Toen ik zeven was, bladerde ik al in de Bijbel ▶

en de Bhagavad Gita. Ik ging tijdens mijn puberteit 's avonds vaak naar bed met het boek *Een autobiografie van een Yogi* en droomde intens van een leven vol spirituele wonderen. Mijn gebeden zijn in vervulling gegaan. Mijn ouders waren ook altijd bezig om spiritualiteit in het aardse stof te brengen. Mijn moeder las mij op latere leeftijd soms voor uit de Cursus. Daar stond ik eerst niet voor open."

Pas vele jaren later luisterde Ivo op eerste kerstnacht een bandje van zijn moeder af met een lezing door Koos Janson. Ivo: "Mijn lievelingsbedrijf was net voor de eerste keer failliet gegaan, mijn dierbare relatie van twaalf jaar, liefde op het eerste gezicht, was voorbij. Ik zat in de auto en voelde me zo ontzettend alleen. Het idee van Koos Janson dat er niets buiten mijzelf bestaat, prikkelde mij. Ik realiseerde mij dat het maar net is wat ik op de wereld wil projecteren. Ik koos ervoor om voortaan liefde te projecteren, liefde met een hoofdletter L. En te kiezen voor een 'Zalig kerstfeest!'"

"Daarna zijn er drie gebeurtenissen geweest in mijn leven, die mij definitief op het pad van de Cursus hebben gebracht. Het overlijden van mijn vader, de boeken van Gary Renard en het in aanraking komen met Ho'oponopono, een oud Hawaïaans vergevingsproces om problemen op te lossen.

Mijn vader, die twee jaar geleden gestorven is, heeft mij in het proces van zijn overlijden getoond dat het mogelijk is om consequent alle situaties in je leven lief te hebben. Zelfs je kankercellen. Hij bleef dwars door zijn pijn heen lachen. Hij leefde voor dat we werkelijk ons lichaam niet zijn. Hij luisterde naar de Heilige Geest en vroeg bij iedere fase van zijn ziekte: "wat moet ik doen, wel of niet behandelen, wel of geen gemokuur?" Op een gegeven moment was het antwoord: "Nee" en is hij gestopt met de chemo."

Zijn vader schrijft in zijn voorwoord in het boek van Ivo het volgende. 'In het werkboek van de Cursus, les 58 (5) heb ik, met dank aan Koos Janson, medevertaler van *Een cursus in wonderen*, het beste medicijn voor mijn gezondheid gevonden. Deze les luidt als volgt: Ik ben als Zoon van God gezegend. Hierin ligt mijn aanspraak

op al het goede en louter het goede. Ik ben gezegend als Zoon van God' (Wdl.58.5:1-3).

Ihaleakala en Ho'oponopono

Ivo: "Ook waren daar in die tijd de boeken van Gary Renard. Door het lezen van deze boeken ben ik de Cursus pas werkelijk gaan begrijpen. De manier waarop hij zijn proces met de Cursus beschreef, maakte voor mij duidelijk waar de Cursus over gaat."

Een aantal jaren geleden is Ivo in aanraking gekomen met Ho'oponopono door Ihaleakala Hew Len, ook wel dr. Len genoemd.

Ivo: "Hoewel ik aanvankelijk voor een lezing op zoek was naar Joe Vitale, een van de hoofdrolspelers in de film *The Secret*, kwam ik op het pad van Ihaleakala. Tot mijn grote verassing ontdekte ik na wat zoeken op het internet dat Joe Vitale samen met Ihaleakala het boek *Zero Limits* heeft geschreven. De cirkel was weer rond. Ihaleakala zou tijdens een reis door Europa ook nog eens binnen enkele maanden Amsterdam bezoeken. Ik besloot hem samen met Willem Vreeswijk, hoofdredacteur van het blad 'Geld en dienstverlening, zo kan het ook!' direct uit te nodigen voor een extra lezing tijdens 'Meet the Masters', een periodieke bijeenkomst voor beslissers in de financiële dienstverlening. Hij reageerde positief op de uitnodiging. Ihaleakala heeft mij geleerd te vergeven en alleen maar te vergeven. Zijn boodschap is voor mij precies hetzelfde als de boodschap van de Cursus. Ho'oponopono komt simpel gezegd neer op het rechtzetten van een vergissing. Een proces dat een nieuwe balans in jezelf creëert. Het is een manier om de afscheiding van onze goddelijke oorsprong te herstellen, opdat de goddelijke inspiratie opnieuw door onszelf en door alles en iedereen heen kan stromen.

In zijn boek *Spirit in Finance* zegt Ihaleakala als Ivo hem vraagt naar problemen rondom geld: "Als we over geld spreken, dan spreken we over onze ervaring met geld. Steeds hebben we de keuze om goddelijke inspiratie te ervaren of herinneringen aan vroegere ervaringen rondom geld te blijven herhalen. Bijvoorbeeld de herinnering dat we altijd hard moeten werken voor geld. Als we ervoor kiezen om onze verantwoordelijkheid te nemen, dan reinigen



foto: iStockphoto/Artrmann Witte

we de informatie over geld binnen onszelf. We wissen alle onbewuste informatie over geld die zich in ons afspeelt of door ons heen gaat. Stel je voor dat er een herinnering bij je boven komt dat er nooit voldoende geld is, dan kun je deze via Ho'oponopono uitwissen. Daarna maak je ruimte om de goddelijke inspiratie weer boven te laten komen."

Allemaal uit angst

Tot zover over de inspiratiebronnen van Ivo. Nu over zijn eigen werk. De essentie van de boodschap van Ivo is dat we het niet meer allemaal zelf hoeven te doen, dat we ons niet meer moeten laten leiden door ons 'kleine ik' (ego), maar dat we te leren hebben om ons altijd en overal te laten leiden door de stem van de liefde, de Heilige Geest. Dat geldt ook voor het nemen van financiële beslissingen of het werken in de financiële wereld.

Ivo: "Als ik in een bedrijf werk, doe ik eigenlijk maar één ding: mensen uitnodigen om naar hun hart te leren luisteren. Ik weet dat daar de stem namens God spreekt. De uitnodiging is om de constante strijd tussen het gevoel en het verstand los te laten en niet meer te luisteren naar het gepieker van het verstand. We hebben zo sterk de neiging om te blijven vasthouden aan oude herinneringen binnen onszelf. Ons onderbewuste beschikt over zoveel herinneringen aan geld die allesbehalve goddelijk zijn. We doen werk waar we inhoudelijk niet achterstaan, we werken veel harder dan we eigenlijk willen, allemaal uit angst voor gebrek aan geld. Geld is één van de grootste excuses om niet te leven. Zowel voor mensen die schaarste ervaren als voor mensen die zwemmen in het geld. Het maakt niets uit, rondom geld wordt altijd veel angst, veel schuld en allesbehalve innerlijke rust ervaren. We lijken te worstelen met geld, maar het is niet wat het lijkt. We worstelen niet met geld, maar met ons ego, met patronen binnenin onszelf. Het enige wat we hoeven te doen, is die patronen naar het licht brengen via vergeving en actief om leiding vragen in elke ervaring waarin we niet helder van geest zijn. We hoeven verder niets te doen."

Op de uitnodiging iets te vertellen over zijn eigen ervaringen met geld, vertelt Ivo: "In mijn leven heb ik eigenlijk altijd voldoende geld gehad, het stroomde tót de dag dat

ik aan mijn boek begon te schrijven. Vanaf dat moment raakte de stroom geblokkeerd en verkeerde ik eigenlijk twee jaar lang op het randje van een faillissement. Ik ben zo bang geweest, ben keihard tegen mij nog onbekende angsten opgelopen. Ik meende geen toekomst te hebben en voelde zoveel angst- en schuldgevoelens, nota bene ik, Ivo, de financiële expert. Wie ben je eigenlijk nog als de pinautomaten structureel dienst weigeren? Er zijn momenten geweest dat ik mij zo diep heb laten wegzakken in de waanbeelden van mijn denken, dat ik dacht: 'Ik stap er uit, ik rij tegen de vangrail op'. En dat terwijl ik precies weet wat geld is en waar geld voor staat. Het is niets, niet alleen spiritueel gezien, maar ook economisch gezien. We hebben het zelf bedacht, we kunnen op ieder moment iets anders bedenken. Hoe diep kun je zakken?"

Liefhebben en vergeven

"De ervaring wat het is om forse geldzorgen te hebben, is een grote vergevingsles in mijn leven geweest. Volop voer voor een volgend boek. De 'geldzorgen' zijn uiteindelijk 'opgelost' door lief te hebben en te vergeven. Door het liefhebben en vergeven van informatie: projectiebeelden in mijzelf over de bankier, de deurwaarder en een heleboel andere mensen en situaties om me heen. Ik heb geleerd alles en iedereen te vergeven. De dingen buiten mijzelf zijn niet anders dan een reflectie van de heimelijke gedachten binnen mijzelf. Het geheim van het leven ligt in het volop liefhebben van onze problemen. Ook heb ik geleerd dat door vergeving mijn problemen niet altijd worden opgelost, maar dat ik ze niet meer als een probleem ervaar. Een beetje zoals het mopje van mijn vader van de bedplasser die na jaren zijn psychotherapeut nog eens op straat tegen kwam. 'En?', vroeg de therapeut, 'is het probleem opgelost?' Waarop de patiënt zei: 'Nee dokter, maar ik zit er totaal niet meer mee!'

Als ik een brief ontvang met de dreiging om het huis gedwongen te moeten verkopen, zegen ik de instantie van wie de brief komt, het adres, het gebouw, alle betrokken mensen en dingen. Ik stel mijzelf de vraag wat er in mij gaande is dat ik dit probleem ervaar. Ik vraag de Heilige Geest om vergeving voor alle informatie binnen mijzelf. ►



De bank, de deurwaarder, de betaalautomaat... zijn niets anders dan een reflectie van mijn eigen heimelijke denken. Bewuste informatie, maar vooral zich continu herhalende herinneringen in mijn onderbewuste. Die herinneringen worden schoongemaakt door ze lief te hebben en te vergeven. Is het niet een Godsgeschenk dat alle problemen in ons leven kunnen worden opgelost zonder te weten wat er aan de hand is? Vergeving is de gouden sleutel!"

Elk probleem lost op

"De kracht van het vergeven en liefhebben van al die gevoelens in mijzelf werkt als een stofzuiger. Het zuigt al het vuil, alle blokkades, al het egogedoe op. Dit is voor mij een belangrijk verschil tussen de Cursus en bijvoorbeeld het Boeddhisme: een traditie die ik ook erg waardeer en eer. De Cursus gaat voor mij net een stap verder, de stofzuiger van het vergeven laat niet alleen alles zijn zoals het is, het ruimt ALLES op. Ploeps, de harde schijf is weer leeg. We kijken weer door de ogen van God naar onze medemensen. Het is de Liefde die alleen waarachtig blijkt te zijn. Ieder probleem lost op als we het in onszelf liefhebben en vergeven. En als we er uiteindelijk om kunnen lachen.

In dit proces ben ik ook gaan kijken naar mijn innerlijke overtuigingen, naar de dingen die ik van huis uit heb meegekregen. Zo was mijn vader naïef, maar had hij een stevig vertrouwen in het leven; hij verdiende tonnen en gaf die ook zo weer uit. Ik ben gevoelens van naïviteit in mijzelf ook gaan zien en vergeven. Ik ben minder naïef geworden en maak nu betere afspraken. En in mijn advieswerk doe ik veel met het thema 'vertrouwen'. Is er het vertrouwen om oude patronen los te laten? Kunnen we leren te vertrouwen op 'inspiratie', ook al levert ons 'kleine ik' daarbij in?

Ook 'empathie' is een belangrijk thema in mijn werk. Een voorbeeld: ik adviseer een bank, die als beleid had om klanten die in de problemen zitten, niet persoonlijk te ontvangen. Dat was te bedreigend, want dan gingen de bankmedewerkers 'voelen' en zouden ze wel eens geraakt kunnen worden door de problematiek van de klant. Ik heb de bank geadviseerd om dit beleid te veranderen. Ik hoorde laatst dat er nu wel klanten worden ontvangen die in de problemen zitten. De menselijkheid is weer wat meer teruggebracht in deze bank. Dat vind ik belangrijk. Op die manier kunnen mensen weer bezielde gaan werken."

Gratis financieel Adviseur

Op mijn vraag of bijvoorbeeld het afsluiten van een verzekering niet altijd voortkomt uit angst, zegt Ivo:

"Dat kan, maar het hoeft niet. Het kan liefde zijn om een verzekering af te sluiten. We leven ook gewoon in deze dualistische wereld, waarin het belangrijk is om afgestemd te blijven op onze non-duale raadgever, de Heilige Geest. De Heilige Geest is de meest betrouwbare gids. Tik maar op je hart en vraag de Heilige Geest: "Wat adviseer je mij inzake deze verzekering?"

Geld en financiële producten kunnen ons ook dienen. We leven niet voor niets op deze aarde. Het is alleen de hoogste tijd dat we ons door de Heilige Geest laten leiden door het aardse stof, in plaats van het allemaal zelf te willen doen. Ik ervaar dat in de spirituele wereld geld vaak als een beetje

vies wordt beschouwd, maar dat is onzin. In spirituele zin is geld niet goed of slecht. Het is neutraal. Net als een lucifer. Je kunt er een bos mee in brand steken of een kaars mee aansteken. Geld is slechts een middel. Het komt op ons aan hoe we ermee omgaan. We weten ook niet waarvoor het dient. Veel of weinig geld hebben zegt in ieder geval niets over de staat van je bewustzijn. Het gaat veel meer over de vraag of je ego aan het roer staat of de Heilige Geest. Vraag gewoon bij elk vraagstuk de Heilige Geest om hulp. Dat is het beste gratis financiële advies dat er bestaat."

Zware vergevingsles

"Mijn opdracht is dezelfde als die van het bedrijfsleven en van de hele samenleving; logisch, want alles is één. De opdracht is om weer te gaan luisteren naar ons hart en ons niet te laten leiden door ons verstand. Om de menselijkheid weer terug te brengen in een wereld die aan elkaar hangt van systemen, richtlijnen en protocollen". Ivo geeft als voorbeeld een pijnlijk voorval uit zijn leven. "Toen mijn vrouw zwanger was, traden er in de vijfde maand complicaties op en zijn wij naar het ziekenhuis gegaan. De dienstdoende verpleger op de eerste hulp van een academisch ziekenhuis stuurde ons weg: we moesten volgens het protocol niet bij het ziekenhuis zijn, maar contact opnemen met de verloskundige. Ik heb mij toen laten wegsturen, ik durfde niet trouw te zijn aan mijn gevoel om even liefdevol met de vuist op tafel te slaan. Na enkele dagen, via een circuit van hulpverleners, kwam mijn vrouw aan in een ander ziekenhuis en werd ons gevraagd waarom we ons niet direct hadden gemeld. Ons kindje is overleden, een grote en zware vergevingsles."

Ethiek van het hart

"Hetzelfde dilemma zie je nu in het bedrijfsleven: lukt het een bedrijf om zich niet meer te laten leiden door de buitenwereld, maar door het Hogere Zelf van de organisatie? Lukt het je om je eigen koers te varen, wat er ook buiten je gebeurt: of je vrouw je nu verlaten heeft, je bedrijf failliet is of je op grond van 'de regels' ergens weggestuurd wordt. Het wordt tijd dat we leren deze gehechtheid aan onze persoonlijkheid los te laten en dat we ervoor kiezen om meer trouw te zijn aan wat ons door Spirit ons hart binnenvalt. Dat kan alleen als we bereid zijn de goddelijkheid door ons heen te laten stromen en het werk te laten doen, of ons 'kleine ik' dat nu leuk vindt of niet. Er is geen andere weg, volgens mij. Zijn we bereid ons over te geven en ons echt te openen. En te zien dat alles één is: de klant, de werknemers, de managers, we zijn het allemaal zelf. Als we weten dat jouw pijn mijn pijn is en jouw geluk mijn geluk, dan hebben we geen voorschriften meer nodig. Er kan geen wetboek op tegen de ethiek van het hart. Als het diep tot ons doordringt dat alles en iedereen letterlijk met elkaar verbonden is, dan wil je alleen nog maar leven vanuit de Spirit. En luisteren naar wat ons hart ons ingeeft, wat wij werkelijk willen. Als we deze keuze maken - en dat zie ik ook in het bedrijfsleven gebeuren - dan kan er opeens heel veel gebeuren, komt er weer groei en gaat het weer stromen. Dat is mijn werk, om bedrijven en mensen bij te staan bij het maken van deze keuze." ◀