

PARELS VAN INZICHT *Drops of insight*

Jane Tipping is een Cursusleraar, die sinds een paar jaar met haar man Paul Goudsmit in Nederland woont. Zij geven sinds 2001 trainingen en workshops op het gebied van de Cursus, zowel in Canada, het land waar Jane voorheen woonde, als Nederland. Jane is daarnaast verbonden als educational trainer aan de Universiteit van Toronto.



A Love letter from God

Ik heb een gesprek met Jane in de woonkamer van hun huis aan de oever van de Eem. Het wordt gefilmd door Peter van 't Riet, de vaste geluids- en filmtechnicus van MIC. Al vaker heb ik mogen genieten van deze prachtige plek en de gastvrijheid van Jane en Paul. Zo ook dit voorjaar, toen ik deelnam aan de workshop over geld die Jane heeft ontwikkeld.

Jane: 'Ik hou ervan om met controversiële onderwerpen, zoals seks, geld, schaamte e.d. aan de slag te gaan. De onderwerpen waar onze behoefte aan geheimhouding, het koesteren van privé-gedachten (als die al zouden bestaan) het grootst is. En dus ook de onderwerpen waar de behoefte aan licht en openheid het grootst is. Geld is zo'n onderwerp. We hebben het er niet graag over, zeker niet in spirituele kringen. Maar ondertussen zie je dat veel

mensen in deze hoek niet veel geld hebben en het ook moeilijk vinden om zakelijk te zijn en te gaan staan voor wat ze doen. Hetzelfde geldt voor mij. We doen alsof geld niet belangrijk is, maar dat is het wel. Alles in de wereld is een spiegel en geeft ons informatie over ons innerlijk. Ook onze financiële situatie en de manier waarop wij dat ervaren. De overtuigingen die we hebben en de geloften die we hebben afgelegd, beiden vaak volkomen onbewust, beïnvloeden ons gevoel van eigenwaarde en onze kracht om dingen in de wereld te bereiken gigantisch. De wereld heeft behoefte aan heling, specifiek op het gebied van geld. Er is geen enkele reden voor honger of gebrek voor iemand op deze wereld. Iets heeft genezing nodig; we maken een enorme collectieve vergissing die veel pijn en afscheiding veroorzaakt.'

In het interview met Jane praten we over haar leven en de Cursus en gaan we dieper in op onze vergissingen over geld en onze eigenwaarde.

Jane is, wellicht door haar Engelse achtergrond, meester in de oneliners en het kort, droog en humoristisch aan de kaak stellen van gevoelige kwesties. Het is een aanrader om het interview met haar te bekijken. U kunt Jane dan zien en in haar eigen woorden horen spreken.

Fleur Smelt

Zie voor het gefilmde interview www.miraclesincontact.nl
'Bij MIC aangesloten leraren'

MIC Magazine 4/2010

Deze blinde man die werkelijk 'zag'
opende de ogen van mijn hart.

Hij verkeerde niet in duisternis maar in licht!

Fleur Smelt